

Ontmoetingen met Syriërs

TEKST KRISTEL VAN TIEL-HEINER

Dit boek heeft me Nederlanders uit Syrië leren kennen. Onze samenleving bestaat lang niet alleen uit Nederlanders die hier geboren zijn. Door de oorlog aldaar, maar daarvoor ook al, hebben aardig wat Syriërs in Nederland een plekje gevonden. In het voorwoord van dit boek staat dat het de integratie helpt, als wij ons openstellen en interesse tonen voor de nieuwkomers. Het is een stap naar meer verbinding. Ik heb geleerd over de muziek, over het land. Maar vooral heb ik mensen leren kennen. Mensen zoals Refat Alhomsî, die in Syrië rechter was met een auto met chauffeur. En nu in Nederland naar zijn afspraken fietst. Amer Shanati, de luitspeler en de schrijfster Daad Kajo. Ik zie de prachtige foto's, onder meer van Ruud Koppenol, een van de vaste fotografen van het genootschap. Ik lees over de dichter Adonis, over poëzie en de rol die ze heeft. Ik heb geleerd over de cultuur, over de aard en de mentaliteit van de mensen uit een land waar corruptie al zoveel jaren aan de orde van de dag is. Het zijn geen vreemdelingen meer voor mij, maar mensen met een gezicht, een verhaal, een karakter. Ik lees en realiseer me dat de wereld rijk is. Verschillen maken ons rijker.

Ontmoetingen met Syriërs

Esseline van de Sande en anderen
ISBN 9789460160684

