

TE GAST IN

Colombia



Maak kennis met het échte leven!

Colofon

Uitgave

Informatie Verre Reizen VOF

Postbus 1504, 6501 MB Nijmegen

T 024-355 25 34

E info@tegastin.nl

I www.tegastin.nl

Samenstelling en redactie: Mariëlle van Bussel

Eindredactie: Kees van Teeffelen

Foto omslag: Jeremy Richards/iStock

Vormgeving: Mike van de Mortel

Druk: 1^{ste} druk, juni 2017

ISBN 978-94-6016-074-5

Andere uitgaven TE GAST IN:

Indonesië • Myanmar • Thailand • Vietnam • Cambodja • China • Bhutan • Nepal • India • Sri Lanka • Egypte • Marokko • Turkije • Israël & de Palestijnse gebieden • Iran • Oman • Jordanië • Ethiopië • Tanzania • Namibië • Zuid-Afrika • Cuba • Costa Rica & Panama • Suriname • Peru & Bolivia • Argentinië & Chili • Australië • Nieuw-Zeeland • Rusland & Oekraïne

© 2017 Informatie Verre Reizen VOF

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteurs en de uitgever.

Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld. Indien deze toch onjuistheden blijkt te bevatten, kunnen uitgever en auteurs daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Inhoud

Land van contrasten Mariëlle van Bussel	5
Gastvrijheid en machismo Wies Ubags	12
Eindelijk vrede Wies Ubags	19
Een speciaal kopje koffie Ronald de Hommel	24
Het hart van de koffieregio Mariëlle van Bussel	30
Salsa moet je voelen Carlien van Vliegen	32
Het mysterie van San Agustín Mariëlle van Bussel	37
De wederopstanding van Medellín Jeroen Kuiper	42
Gefascineerd door vorm Mark Weenink	48
De twee gezichten van Cartagena Lenny Schouten	50
Literaire goudmijn én volksheld Mark Weenink	55
Wielertalent uit de Andes Nico Verbeek	60
Langzaam leven in de Amazone Mariëlle van Bussel	62
Reisinformatie	69
Verdere informatie	80



Candelaria, het oude stadsdeel van Bogotá – Foto: iStock

Land van contrasten

Colombia stond lang bekend als het land van de grote risico's. Maar dat imago is niet meer terecht. Integendeel. Op de gebaande paden ontmoet je gastvrije mensen, zie je de meest uiteenlopende landschappen en passeer je steden en dorpen van grote historische en culturele waarde. De slogan die het verkeersbureau hanteert, is helemaal raak: *El unico riesgo es que te quieras quedar*. 'Het enige risico is dat je wilt blijven'.

Adembenemend! Het enige woord dat me te binnen schiet als ik boven op de Monserrate Peak sta, het hoogste punt van de Andes-flank die Bogotá aan de oostelijke zijde begrenst. Niet alleen omdat de hoogte – 3152 meter – je letterlijk de adem beneemt, maar ook en vooral omdat het uitzicht overweldigend is. Een stad met ruim acht miljoen inwoners ligt hier letterlijk aan je voeten. Het is bijzonder om in één oogopslag de complete stad te overzien. Hoogbouw in het centrum, laagbouw verder weg, grote verkeersaders en zo'n 135 kilometer verderop de bergtoppen van Los Nevados.

Zak je met de *teleférico* (kabelbaan) af naar 2600 meter, dan sta je weer midden in het leven en ervaar je een stad die werelds én authentiek is. Loop je door de wijk Candeleria, het koloniale en toeristisch centrum, dan eet je in het ene restaurantje een lokale *ajiaco* – een heerlijke soep met kip, mais, verschillende soorten aardappels, avocado en *guasca* (kruid) – en drink je een deur verder een hippe café latte met karamel. Maak je een tocht

Gastvrijheid en machismo

Gastvrijer kun je ze in Latijns-Amerika niet vinden: de Colombianen. Wies Ubags woonde jarenlang in Colombia en typeert haar bewoners. Over respect, flirten en trots.

In oktober 1988 kwam ik voor het eerst van mijn leven in Colombia. Een taxi bracht me naar het centrum van Medellín. Het waren de hoogtijdagen van drugsbaron Pablo Escobar. Ik verwachtte, zodra ik uitgestapt was, omringd te worden door een bende gewapend tuig, maar er gebeurde natuurlijk niets. De schoenenzaak waar ik binnen stapte om te vragen of er ook een betaalbaar hotelletje in de buurt was, stuurde een vriendelijk meisje met me mee om de weg te wijzen. Het bleek een voortreffelijke plek, schoon en niet duur.

Zo begon een liefde die niet meer over zou gaan. Met een land geplaagd door oorlog en geweld, met zeker 260.000 doden en meer dan zeven miljoen ontheemden, en tegelijkertijd een gastvrijheid die je op weinig plekken in Latijns-Amerika zult tegenkomen. De manier waarop je in winkels en restaurants wordt behandeld is voorkomend en beleefd. Maar ook op straat zijn de mensen vriendelijk als je hulp vraagt. Ze sloven zich uit om je te helpen en lopen niet zelden met je mee om je de weg te wijzen.

Apetrots

Juist omdat hun land zo'n slechte reputatie heeft, lijkt het wel alsof de Colombianen extra hun best doen om het de mensen

naar hun zin te maken. Gelukkig hebben de laatste jaren steeds meer mensen dat ontdekt en is het toerisme een groeiende bron van inkomsten. Hoe stel je je als reiziger op in dit land? Vriendelijk zijn is het allerbeste advies. Daarmee heb je al de helft van wat je nodig hebt gewonnen. Als je een woordje Spaans spreekt, is dat een groot voordeel, want veel mensen spreken geen woord Engels. Maar zelfs als je het Spaans niet machtig bent, zal iedereen zijn uiterste best doen om te begrijpen wat je wilt en om aan je wensen te voldoen. De weinige mensen die wél Engels spreken, gaan daar meestal prat op en willen dat graag met je oefenen. Heb een beetje geduld, je krijgt er veel voor terug. Vriendelijk zijn betekent ook weer niet dat je alles maar moet accepteren. Bijvoorbeeld de prijzen op markten en van straatverkopers. Reken er op dat straatverkopers en marktlui jou als toerist veel te veel vragen, en wees niet bang om af te dingen. Met een lach. Het is een spel.



Verkoopster van rietsuikersap – Foto: Shutterstock





Reisinformatie

Ambassades

Communicatie

Documenten

Douane

Elektriciteit

Eten en drinken

Feestdagen

Foien

Fotograferen

Geld

Gezondheid

Inkopen

Klimaat

Omgangsvormen

Openingstijden

Taal

Tijdverschil

Transport

Veiligheid

Websites

Verdere informatie

Boeken

TE GAST IN **Colombia**

De landen uitgaven TE GAST IN bevatten artikelen van meerdere auteurs die een speciale band hebben met een land. Zij schrijven op levendige wijze en met kennis van zaken over onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Het geeft een opmerkelijk goed inzicht in de levenswijze en omgangsvormen van de bewoners van het land. Bovendien bevat elke uitgave nuttige reistips. Een aanrader voor iedereen die interesse heeft voor verre landen en wil weten wat er achter de schermen gebeurt.

Steden en dorpjes van grote historische waarde, de meest uiteenlopende landschappen en een gastvrije bevolking. Colombia heeft het allemaal. Nu de regering een vredesakkoord heeft getekend met FARC, kan er eindelijk afgerekend worden met een verleden waarin de guerrilla en drugsbendes de dienst uitmaakten. Een opluchting voor veel boeren die weer koffie kunnen verbouwen in plaats van coca. In Medellín heeft een voortvarende aanpak van armoede en criminaliteit de stad tot een trekpleister voor toeristen en investeerders gemaakt. Ook in andere plaatsen doen locals hun best het de bezoekers naar de zin te maken. Zoals in Cartagena, de parel aan de Caribische kust en in Cali, de hoofdstad van de salsa. Of in de koloniale dorpjes, waar je de sfeer kunt proeven uit de romans van Gabriel García Márquez. Bij de indianen diep in de Amazone waar 'langzaam leven' het credo is. En in San Agustín waar je het liefst te paard op zoek gaat naar misschien wel de meest mysterieuze beschaving van Zuid-Amerika.

'TE GAST IN is het ultieme voorpretboekje'
Flying Dutchman Magazine



www.tegastin.nl